

Bekende bijbelse verhalen

Categorie

Bijbel

Aantal deelnemers

6-20 personen

Leeftijd

12-16 jaar

Duur / aantal bijeenkomsten

Een bijeenkomst van 1,5 uur

Auteur

Hanna Oosterlee

KORTE BESCHRIJVING

De Bijbel staat vol met verhalen. Er is een aantal verhalen die (bijna) iedereen wel kent, zo ongeveer. Maar als je zo'n verhaal aan een ander moet vertellen, blijkt dat soms nog best lastig! Of kom je tot de ontdekking dat jouw versie van het verhaal toch echt anders is dan de versie in de Bijbel zelf. Om deze verhalen weer eens 'op te halen' gaan de jongeren voor hen bekende verhalen laten zien aan hun groepsgenoten. Hopelijk komen er onvermoede talenten van je jongeren naar boven in de originele verbeelding van de verhalen!

DOEL

- De deelnemers ontdekken in hoeverre hun eigen beeld van een voor hen bekend bijbelverhaal afwijkt van het origineel
- De deelnemers passen de bijbelverhalen toe in de huidige tijd

VERANTWOORDING

Veel bijbelverhalen komen regelmatig in de kerk en het jeugdwerk aan bod. Toch merk je dat je eigen herinnering aan bijvoorbeeld een verhaal uit een kinderbijbel, je beeld van een bijbelverhaal vertroebelen kan. Of haal je onge-merkt een paar verhalen door elkaar. Om zulke verhalen weer scherp voor de geest te krijgen, gaan de deelnemers aan de slag met voor hen bekende bijbelverhalen.

VOORBEREIDING

Praktische voorbereiding

- Lees het hele item goed door, inclusief de bijlagen
- Print de Hints-kaartjes van bijlage 1 en knip ze uit
- Doe dat ook met de opdracht van bijlage 2
- Kijk of je Bijbels in verschillende vertalingen kunt vinden. In elk geval de Nieuwe Bijbelvertaling en de Bijbel in Gewone Taal. Een digitaal beschikbare Bijbel werkt ook
- Beslis welke mogelijkheden je de jongeren wilt geven om de bijbelverhalen te verbeelden. Je hebt deze materialen nodig bij beide bijeenkomsten! Denk bijvoorbeeld aan:
 - Een doos verkleedkleden (kleden, mantels en sjaals zijn al voldoende) om door middel van toneelspel uit te beelden
 - Verf en grote vellen (schilderij(en) die het verhaal vertellen)
 - Laptop met internetverbinding en PowerPoint, beamer en scherm (platen die het verhaal verbeelden, bijvoorbeeld van thebricktestament.com)
 - Papier en potlood (om een stripverhaal te tekenen)
- Bepaal of je twee- of drietallen wil maken
- Leg voor de bijeenkomst alle benodigdheden klaar

Persoonlijke voorbereiding

- Wat zijn voor jou bekende bijbelverhalen?
- Kies er één uit en bedenk hoe het verhaal ook alweer in elkaar zit. Zoek het vervolgens op in de Bijbel en bekijk in hoeverre jouw versie overeenkomt met die uit de Bijbel

BENODIGDHEDEN

- Zie ook het kopje 'Praktische voorbereiding'
- Prints van de bijlagen
- Een doos verkleedkleden (kleden, mantels en sjaals zijn al voldoende)
- Verf en grote vellen
- Laptop met internetverbinding en PowerPoint, beamer en scherm
- Papier en potlood

PROGRAMMA

5 minuten

Opening

Heet de deelnemers welkom en bied eventueel iets te drinken aan. Maak zo nodig een voorstelronde. Vertel kort iets over de opzet van dit item (zie KORTE BESCHRIJVING).

10 minuten

Verkenning

Vertel dat je samen een soort Hints gaat spelen om de fantasie van de jongeren op te warmen voor de grote opdracht die ze later krijgen. Vertel dat ze om de beurt een kaartje krijgen met woorden erop die ze gaan uitbeelden. De rest van de groep mag raden. Je mag niet praten of geluid maken, verder mag je alles gebruiken om duidelijk te maken wat er op je kaartje staat.

Komen ze er niet uit, dan mogen ze iemand uit het publiek vragen om mee te helpen. Zorg dat elke jongere minimaal één keer aan de beurt komt om uit te beelden. Gebruik hiervoor de Hints-kaartjes uit bijlage 1.

Mocht je meer dan tien deelnemers hebben, laat ze dan per duo uitbeelden. De uitspraken zijn bijbelse gezegdes of uitdrukkingen.

40 minuten

Verdieping

Vertel de jongeren dat jullie aan de slag gaan met bijbelverhalen. Bijbelverhalen die zij goed kennen.

Geef de jongeren de volgende opdracht.

- Bedenk een verhaal dat je goed kent uit de Bijbel (liefst één die anderen niet kennen, maar wel uit de Bijbel)
- Vertel samen het verhaal aan elkaar en schrijf met steekwoorden de grote lijn van het verhaal op (mag ook met tekeningen als je dat makkelijker vindt). Pak eventueel de Bijbel erbij als je het niet zo goed meer weet.
- Bedenk een leuke manier om dit verhaal aan je groepsgenoten te vertellen. Probeer het op een zo origineel mogelijke manier te doen!
- Bereid het voor en oefen het voor jezelf.
- Laat je verhaal zien aan de groep en kijk/luister zelf naar de andere verhalen.

Je hebt hiervoor maximaal een half uur.

Stimuleer de jongeren om een verhaal te kiezen dat ze zelf goed kennen en waarvan ze verwachten dat de anderen deze niet (goed) kennen.

Vertel welke middelen je beschikbaar hebt om de bijbelverhalen te laten zien. Maak twee- of drietallen - afhankelijk van je groepsgrootte en van de manier van presenteren die je wilt stimuleren. Geef alle groepjes potlood, papier, Bijbel en de opdracht op papier en laat ze van start gaan.

Loop de groepjes langs om ze op gang te helpen een bijbelverhaal te kiezen. Een paar voorbeelden: Jona, Ruth, Esther, de uittocht uit Egypte, Jozef, Simson, gelijkenissen (de verloren zoon, de Barmhartige Samaritaan, de zaaier). NIET: Kerst en Pasen. Het is handig om een online Bijbel beschikbaar te hebben om snel te zoeken waar in de Bijbel je deze verhalen vindt.

Stimuleer vervolgens de groepen om vlot door te gaan naar het uitvoeren van hun plannen hoe ze het bijbelverhaal aan de groep willen laten zien.

Geef na twintig minuten werken een seintje dat ze nog tien minuten hebben. En na 25 minuten dat ze nog vijf minuten hebben. Zorg dat je daadwerkelijk na dertig minuten overgaat naar het bekijken van de stukken, anders gaat de bijeenkomst te lang duren.

Optie A:

Bij een kleinere groep jongeren (minder dan tien) bespreek je elk verhaal individueel kort na. Gebruik hiervoor de volgende vragen:

- Wie spelen een rol in dit verhaal?
- Wat gebeurt er precies?
- Wat is de boodschap of bedoeling van dit verhaal?
- In veel bijbelverhalen zit een wonder of iets dat anders gaat dan anders. Wat is dat bij dit verhaal?
- Wat kunnen we met de boodschap uit dit verhaal in de tijd van nu?

Optie B:

Bij een grotere groep jongeren (meer dan tien) kun je alle verhalen na elkaar laten zien en vervolgens in twee groepen uiteen gaan om de verhalen na te bespreken. Gebruik hiervoor de volgende vragen:

- Welk verhaal kende je wel, welke niet?
- Welk verhaal vind je mooi, welke minder?
- Kies het mooiste en/of moeilijkste verhaal uit:
 - Wie spelen een rol in dit verhaal?
 - Wat gebeurt er precies?
 - Wat is de boodschap of bedoeling van dit verhaal?
 - In veel bijbelverhalen zit een wonder of iets dat anders gaat dan anders. Wat is dat bij dit verhaal?
 - Wat kunnen we met de boodschap uit dit verhaal in de tijd van nu?

5 minuten

Afsluiting

Geef aan de jongeren terug hoe je de avond hebt ervaren in positieve bewoordingen. Bedank hen voor hun inzet. Sluit de vergadering af met het Onze Vader uit de Nieuwe Bijbelvertaling, Lucas 11:1-4. (Zie ook bijlage 3.)

BIJLAGEN

1. Hints-kaartjes
2. Opdracht bekende bijbelverhalen
3. Onze Vader in twee bijbelvertalingen

HINTS-KAARTJES



Niets nieuws onder de zon

De laatsten zullen de eersten zijn



Aan de vruchten kent men de boom

De verloren zoon



Bij de pakken neer zitten

De woestijn zal bloeien als een roos



De beker aan je voorbij laten gaan

De zondebok zijn



De dood in de pot

Die niet werkt zal niet eten



OPDRACHT BEKENDE BIJBELVERHALEN**Opdracht bekende bijbelverhalen**

1. Bedenk een verhaal dat je goed kent uit de Bijbel (liefst één die anderen niet kennen, maar wel uit de Bijbel)
2. Vertel samen het verhaal aan elkaar en schrijf met steekwoorden de grote lijn van het verhaal op (mag ook met tekeningen als je dat makkelijker vindt). Pak eventueel de Bijbel erbij als je het niet zo goed meer weet
3. Bedenk een leuke manier om dit verhaal aan je groepsgenoten te vertellen. Probeer het op een zo origineel mogelijke manier te doen!
4. Bereid het voor en oefen het voor jezelf
5. Laat je verhaal zien aan de groep en kijk/luister zelf naar de andere verhalen

Je hebt hiervoor maximaal een half uur.

Opdracht bekende bijbelverhalen

6. Bedenk een verhaal dat je goed kent uit de Bijbel (liefst één die anderen niet kennen, maar wel uit de Bijbel)
7. Vertel samen het verhaal aan elkaar en schrijf met steekwoorden de grote lijn van het verhaal op (mag ook met tekeningen als je dat makkelijker vindt). Pak eventueel de Bijbel erbij als je het niet zo goed meer weet
8. Bedenk een leuke manier om dit verhaal aan je groepsgenoten te vertellen. Probeer het op een zo origineel mogelijke manier te doen!
9. Bereid het voor en oefen het voor jezelf
10. Laat je verhaal zien aan de groep en kijk/luister zelf naar de andere verhalen

Je hebt hiervoor maximaal een half uur.

Opdracht bekende bijbelverhalen

11. Bedenk een verhaal dat je goed kent uit de Bijbel (liefst één die anderen niet kennen, maar wel uit de Bijbel)
12. Vertel samen het verhaal aan elkaar en schrijf met steekwoorden de grote lijn van het verhaal op (mag ook met tekeningen als je dat makkelijker vindt). Pak eventueel de Bijbel erbij als je het niet zo goed meer weet
13. Bedenk een leuke manier om dit verhaal aan je groepsgenoten te vertellen. Probeer het op een zo origineel mogelijke manier te doen!
14. Bereid het voor en oefen het voor jezelf
15. Laat je verhaal zien aan de groep en kijk/luister zelf naar de andere verhalen

Je hebt hiervoor maximaal een half uur.

Opdracht bekende bijbelverhalen

16. Bedenk een verhaal dat je goed kent uit de Bijbel (liefst één die anderen niet kennen, maar wel uit de Bijbel)
17. Vertel samen het verhaal aan elkaar en schrijf met steekwoorden de grote lijn van het verhaal op (mag ook met tekeningen als je dat makkelijker vindt). Pak eventueel de Bijbel erbij als je het niet zo goed meer weet
18. Bedenk een leuke manier om dit verhaal aan je groepsgenoten te vertellen. Probeer het op een zo origineel mogelijke manier te doen!
19. Bereid het voor en oefen het voor jezelf
20. Laat je verhaal zien aan de groep en kijk/luister zelf naar de andere verhalen

Je hebt hiervoor maximaal een half uur.

ONZE VADER IN TWEE BIJBELVERTALINGEN

Nieuwe Bijbelvertaling

Het gebed

11¹ Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei één van zijn leerlingen tegen hem: 'Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.' ² Hij zei tegen hen: 'Wanneer jullie bidden, zeg dan:

"Vader, laat uw naam geheiligd worden
en laat uw koninkrijk komen.

³ Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben.

⁴ Vergeef ons onze zonden,
want ook wijzelf vergeven iedereen
die ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving."

Bijbel in Gewone Taal

Jezus legt uit hoe je moet bidden

11¹ Op een keer was Jezus aan het bidden. Toen hij klaar was, zei één van zijn leerlingen tegen hem: 'Heer, leer ons hoe we moeten bidden. Want ook Johannes heeft zijn leerlingen leren bidden.' ² En Jezus zei: 'Zo moeten jullie bidden:

Vader,
laat iedereen u eren.

Laat uw nieuwe wereld komen.

³ Geef ons elke dag het eten dat we nodig hebben.

⁴ En vergeef ons wat we fout gedaan hebben,
want wij vergeven ook andere mensen hun fouten.
Help ons om nooit tegen u te kiezen.'